

amnesty

2009

MEDLEMSBLAD FOR AMNESTY INTERNATIONAL | JUNI 2009

DØDE MØDRE I AFGHANISTAN

25.000 afghanske kvinder dør hvert år på grund af problemer ved fødslen.

OBAMA RYSTER PÅ HÅNDEN

Præsident Obama vil ikke stille de ansvarlige for tortur for en domstol.

DE ISRAELSKKE NÆGTERE

Mød tre unge israelere, der nægtede at deltage i invasionen af Gaza.

DE URØRLIGE

270 millioner mennesker i Asien er kasteløse. Prisvindende fotoreportage.

TEMA: DEMAND DIGNITY

RETTE TIL ET VÆRDIGT LIV





En mand malker sin ko i udkanten af slummen i Madurai i Indien. Men han kan ikke sælge mælken til folk fra højere kaster. Mælken bliver anset for at være uren, fordi den kommer fra hans ko, og fordi han har håndteret den.

DE URØRLIGE

270 millioner mennesker i Asien er kasteløse. Dermed er de afskåret fra at deltage i det økonomiske, sociale og kulturelle liv på lige fod med alle andre borgere.

I Asien er de kasteløse – dalitterne – de laveste i samfundet. Dalit betyder ødelagt eller undertrykt, og det er et navn, som de kasteløse selv har valgt. Globalt er omkring 270 millioner mennesker udsat for de umenneskelige konsekvenser af at være kasteløs eller urørlig. De betragtes som dårligere mennesker og forhindres i at deltage i det politiske, sociale, kulturelle og økonomiske liv på lige fod med andre borgere.

I Indien udgør de omkring en femtedel af befolkningen, men også nabolandene Bangladesh, Nepal og Pakistan har store grupper af kasteløse. Ifølge hinduismen er de urene og urørlige på grund af noget, de har gjort i et tidligere liv.

Selv om det har været forbudt ved lov i Indien i over 50 år, så er kastediskrimination stadig udbredt i hele landet. De kasteløse er tvunget til at udføre de beskidte job: De tøm-

mer kloakker, sorterer affald, renser toiletter, arbejder i stenbrud – eller som prostituerede. De bor i deres egne områder i udkanten af landsbyerne. De må ikke bruge samme brønd eller samme templer som andre, og folk fra højere kaster vil ikke engang drikke mælk fra en ko, som tilhører en dalit.

At være kasteløs er noget, du arver fra dine forældre, og der er ingen vej op ad rangstigen i kastesystemet. ❌



En uheldigt forelsket dreng fra Mumbai har skåret sig selv i brystet.



Den 36-årige Vilas Goekwad er kloakarbejder i Mumbai. Han bliver sænket ned i kloakken for at rense den med sine bare hænder. Kloakarbejde er kun et job for kasteløse.

Denne kasteløse pige i Mumbai har god grund til at se bekymret ud forud for hendes bryllup med en dreng fra en højere kaste. Hans familie har afvist hende, og deres bryllup fordømmes i lokalsamfundet. Bryllupper på tværs af kaster er meget sjældne.



→ En pige i sit eneste tøj. Hun bor med sin familie i en hytte i vejkanten. Oversvømmelserne i Bihar, Indien, er værst for dalitterne. De bor i de lavest liggende dele af landsbyerne, som er mest udsat ved oversvømmelser, og de diskrimineres, når nødhjælpen deles ud.

Nederst: Denne kvinde har ikke fået ordentlig mad i ugevis og sover på asfalten i et hjemmelavet telt.

Hver morgen bliver de åbne kloakker i Mumbai rensset af kasteløse, der er udstyret med en hjelm, en kost og en skovl. Afløbet fra toiletterne fører fra muren ud i luften, så urin og afføring rammer arbejderne, hvis de flytter sig for langsomt.





En kvinde på en losseplads i Chennai, Indien, sorterer affald, som hun kan sælge.

Arbejdet med at fjerne skrald fra gaderne i Dhaka, Bangladesh, udføres af kasteløse. Det sker uden brug af sikkerhedsudstyr.



Disse pakistanske piger øver en danseopvisning til et kommende bryllup. De er heldige. Deres forældre blev løst fra deres tvangsarbejde, og de bor nu i en lejr for frigrivne tvangsarbejdere. I modsat fald ville pigerne vokse op i slaveri.

Kasteløse klargør en afdød til ligbrænding i Bihar, Indien. At håndtere de døde betragtes som urent og er derfor et job for kasteløse.

